

Formandens beretning for 2010

Endnu et år er gået, der er sket mange ting i kredsen igennem det år der er gået.

Odense 14. kreds har hjemsted i Thomas Kingos sogn. Hvor vi henter den største del af vore medlemmer.

FDF arbejder fortsat blandt børn og unge på et folkekirkeligt grundlag.

Thomas Kingos sogns menighedsråd stiller lokalerne i kælderens til rådighed for FDF kredsen. Hvilket vi er meget taknemmelige for, her igennem ved vi at menighedsrådet drager stor omsorg for kredsen.

FDF er et af mange tilbud til sognets børn og unge, og vi er ikke alene, det ses alene på det antal børn vi er i kredsen i øjeblikket, selv om vi i kredsen arbejder helhjertet med agitation af nye børn og unge til klasserne. Så er det fortsat en stor opgave, når der er så mange tilbud.

Jeg kan kun opfordre jer forældre, til at lade jeres børn tage en kammerat, ven eller nabo med til et eller flere af kredsens tirsdagsmøder, det kunne jo også være det var noget for dem. Vi oplever ofte at mange kommer to og to eller tre og tre, hvilket også er med til at styrke deres indbyrdes kammeratskab, men ligeså oplever vi så også at når en i en sådan gruppe stopper, så stopper den eller de andre også.

Sidste efterår, sluttede vi et agitations arrangement af med en hyttetur til Kildehuset, hvor dem som havde besøgt kredsen på enten et eller flere tirsdagsmøder eller til kredsens særlige agitationsdag, var blevet inviteret med. Det var en weekend med mange sjove lege og mad tilberedt ved bål – her var eksempelvis kartoflerne bagt i jorden. Og væbnerne byggede bro, men der var vist noget med, at en af rafterne havde det ikke for godt.

I kredsen har vi i dag nogle meget dygtige ledere, der lægger et stort arbejde hver eneste tirsdag aften, men også imellem møderne i klasserne, som børnene sætter stor pris på. Uden disse fabelagtige kreative ledere med lyst til arbejdet med børn, ville her ikke være en kreds. Vi skal alle huske på, at selv om vores ledere er dygtige, har gå på mod, så skal vi også give dem plads til at være ledere, på deres præmisser – kort sagt, det handler om at anerkende.

Vi har i kredsen gennem længere tid, oplevet en medlems tilbagegang. Nu vurderer vi, at vi er så langt nede som det nærmest kan lade sig gøre. Vi har sikret os et sikkerhedsnet under kredsen, som kun vil komme på tale, i det tilfælde at det sidste grundlag for at drive kredsen skulle falde væk. Det giver os både i bestyrelsen og ledere mulighed for målrettet at koncentrere os om at udvikle kredsen.

Vi har ved årsskiftet fået en ny kredsleder i kredsen, det er Arne Skipper, som er en ildsjæl der vil være med til at bære kredsen fremad. Om end at mange nye tiltag tager tid, så vil vi opleve nye tiltag gennem det kommende år og videre efterfølgende de kommende år.

Omkring vores ledere og ledersituation, arbejder vi på at skabe bedre vilkår og plads til udvikling. Vi søger på livet løs efter 2-3 nye ledere til kredsen, men skulle der være blandt deltagerne i aftens møde, en eller to kontakter til en potentiel leder for kredsen, så vil vi meget gerne i forbindelse med dem.

Kredsens hytte – Kildehuset – der er det gamle hus fortsat i en elendig stand, der fortsat bekymrer os meget. I øjeblikket har vi nok at gøre med de vigtigste opgaver i kredsen, så hytten bliver desværre forsømt mere i øjeblikket, end hvad måske godt er. Vores hytteudlejer Henrik og Susanne Hansen, der gennem de sidste mange år, har stået for udlejningen af Kildehuset, har valgt at stoppe her pr. 1. februar. Så midlertidigt varetages udlejningen af vores Kasser Henrik Larsen, der også er leder i kredsen. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en tidligere FDF'er eller forældre, som vil og kan påtage sig opgaven at være hytteudlejer og kasser.

Vi har i kredsen sat d. 24. april af til en arbejdsdag ved Kildehuset, hvor vi meget gerne ser vores medlemmer med forældre deltage i en fælles dag, hvor der også vil være lejlighed til at lære hinanden bedre at kende.

Siden februar forrige år, hvor FDF's webservere gik ned, og dermed også kredsens meget praktiske hjemmeside. Siden nedbruddet, har Keld fået etableret en meget flot og velfungerende hjemmeside. Her kan jeg på den øvrige bestyrelses vegne, rose Keld for den flotte indsats. Husk at tilmelde jer det elektroniske nyhedsbrev, hvis I ikke har gjort det allerede.

Så selv om kredsen har mange gode traditioner, drømme og ideer, må vi indse med de knappe ressourcer vi har i øjeblikket, at vi er nødsaget til at prioritere, vi har nok skuffet mange i sognet, men vi vil i fremtiden arbejde på at være mere synlige i sognet, dette sker også i samarbejde med kirkens præster.

For at vi kan få flere dejlige og sjove stunder sammen, så er det vigtigt for os i kredsen at vore forældre deltager i mindst et arrangement om året, ja det er på frivillig basis alt sammen.

Iver Tidemand
Formand